



ראובן רובי ריבלין - Reuven Ruvi Rivlin

August 1 at 10:44pm · 🌐

להבות פשטו בארצנו.
להבות של אלימות, להבות של שנאה, להבות של אמונה שקרית, מסלפת ומעוותת. להבות המתירות שפיכות דמים, בשם התורה, בשם ההלכה, בשם המוסר, בשם אהבת ארץ ישראל.

בערבו של ט"ו באב, חג האהבה, שישה מאזרחי ישראל נדקרו באכזריות בלבה של ירושלים. למרבה הזוועה והחרפה, מרחץ הדמים- מסע השנאה וההרג לא נעצר כאן.

עוד באותו הלילה שרפו מחבלים יהודים את ביתה של משפחת דוואבשה בכפר דומא, רצחו את התינוק עלי סעד דוואבשה, ופצעו קשה את אחיו בן הארבע ואת אביו ואמו.

ביקרתי ביום שישי את משפחת דוואבשה בבית החולים, ביקרתי ושתקתי. התביישתי. נחרדתי מכוחה של השנאה. התביישתי שבארץ שידעה את רצח שלהבת פס ומשפחת פוגל, אדל ביטון, אייל, גיל-עד, נפתלי, ומוחמד אבו ח'דיר, יש עוד כאלה שידם לא מהססת להצית אש ולהבה בבשרו של תינוק, להגביר את השנאה והאימה.

לכל חברה ישנם שולים קיצוניים אולם היום, עלינו לשאול: מה באווירה הציבורית מאפשר לקיצוניות ולקיצוניים, ללכת בבטחה בתוככי הדרך הראשית. מה הביא לכך שהעשבים השוטים, מאיימים על שלומה של הערוגה כולה. על מנת לכבות את הלהבות, עלינו להיות נחושים ונחרצים, יסודיים וברורים, ממערכת החינוך, דרך מערכת אכיפת החוק, ועד האוחזים בהגה ההובלה, של העם והמדינה.

אזרחי ישראל, ישראל היהודית והדמוקרטית, הדמוקרטית והיהודית-זקוקה היום לקריאת השכמה. ישראל של מגילת העצמאות, של חזון נביאי ישראל, של החמלה והחסד.
לא נהיה קנאים. לא נהיה בריונים. לא נהיה לאנרכיה. מדינת ישראל, הייתה, ותמשיך להיות, מדינה של חוק ושל משפט, של חרות, של סובלנות, ושל צדק.

מדינת ישראל, הייתה, ותמשיך להיות, הבית שלנו.
הבית של כולנו.

👍 Like

💬 Comment

➦ Share

להבות פשטו בארצנו.
להבות של אלימות, להבות של שנאה, להבות של אמונה שקרית, מסלפת ומעוותת. להבות המתירות שפיכות דמים, בשם התורה, בשם ההלכה, בשם המוסר, בשם אהבת ארץ ישראל.
בערבו של ט"ו באב, חג האהבה, שישה מאזרחי ישראל נדקרו באכזריות בלבה של ירושלים. למרבה הזוועה והחרפה, מרחץ הדמים- מסע השנאה וההרג לא נעצר כאן .
עוד באותו הלילה שרפו מחבלים יהודים את ביתה של משפחת דוואבשה בכפר דומא, רצחו את התינוק עלי סעד דוואבשה, ופצעו קשה את אחיו בן הארבע ואת אביו ואמו.
ביקרתי ביום שישי את משפחת דוואבשה בבית החולים, ביקרתי ושתקתי. התביישתי. נחרדתי מכוחה של השנאה. התביישתי שבארץ שידעה את רצח שלהבת פוגל, אדל ביטון, אייל, גיל-עד, נפתלי, ומוחמד אבו ח'דיר, יש עוד כאלה שידם לא מהססת להצית אש ולהבה בבשרו של תינוק, להגביר את השנאה והאימה.
לכל חברה ישנם שולים קיצוניים אולם היום, עלינו לשאול: מה באווירה הציבורית מאפשר לקיצוניות ולקיצוניים, ללכת בבטחה בתוככי הדרך הראשית. מה הביא לכך שהעשבים השוטים, מאיימים על שלומה של הערוגה כולה. על מנת לכבות את הלהבות, עלינו להיות נחושים ונחרצים, יסודיים וברורים, ממערכת החינוך, דרך מערכת אכיפת החוק, ועד האוחזים בהגה ההובלה, של העם והמדינה.
אזרחי ישראל, ישראל היהודית והדמוקרטית, הדמוקרטית והיהודית- זקוקה היום לקריאת השכמה. ישראל של מגילת העצמאות, של חזון נביאי ישראל, של החמלה והחסד .
לא נהיה קנאים. לא נהיה בריונים. לא נהיה לאנרכיה. מדינת ישראל, הייתה, ותמשיך להיות, מדינה של חוק ושל משפט, של חרות, של סובלנות, ושל צדק .
מדינת ישראל, הייתה, ותמשיך להיות, הבית שלנו .
הבית של כולנו.